



Briels Klokkenluiders Gilde

Kerstbrief

11^e jaargang, nummer 23

Brielle, december 2013

Tweeduizenddertien.

We hadden het druk met luiden. Het jaar van 300 jaar Brielse Wallen, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. trouwluiden, Sinterklaasluiden...

Het Kerstdienstluiden en Nieuwjaarsluiden volgen in de komende dagen.

We luidden voor de troonswisseling op de eerste Koningsdag. Oh ja, we hebben met ons gelui ook nog de Fransen uit Den Briel verjaagd... al was dat 200 jaar geleden. Hoe de slimme Briellenaren destijds die Fransen hun stad uitjoegen werd prachtig nagespeeld.

We luidden wel niet maar lieten ons zien op de traditionele Brielse Maskerade (eervolle vermelding!), we gingen op excursie naar Dirksland en Oudenbosch en ontbraken natuurlijk niet op de Landelijke Klokkenluidersdag in Utrecht.

Tweeduizendveertien.

We hopen dit jaar ons derde lustrum te vieren. Feestelijk gelui alom!

<https://www.facebook.com/klokkenluidersgilde>

Het BKG wenst u welluidend een fijne Kerst en gelukkig 2014!



BKG leden bezoeken Oudenbosch (aug. 2013)