

De Dop

Voor het eerst de door Adriaen Dop gegoten klok in de Jacobskerk gezien. De klok is buitengewoon mooi en heeft niet voor niets de M-status van “monumentale klok” gekregen. Via steile trappen en lastig te openen luiken is de klok moeizaam te bereiken.



Op de klok is het wapen van Brielle aangebracht, gedekt door een kroon. Alsmede de tekst:

IOHAN HAGE BARNAR VAN DYCK
A DOP FECIT
ROTTERDAM A° 1696



Adriaen heeft meerdere klokken gegoten maar was vooral een geelgieter. In deze hoedanigheid vervaardigde hij voor de Brielse Catharijnekkerk een koperen kansellezenaar en een identieke voorzangerslezenaar, beiden met gestileerde acanthusbladeren.



Adriaen Dop
voorzangerslezenaar



Adriaen Dop
kansellezenaar